

16 Maart in het jaar Onzes Heren 1608

Waarde Ambrosius,

Jezus richt de mensen op als het leven uit hun verdwenen is, U zag het aan Lazarus. Vindt u niet dat hij bijna opstijgt naar de hemel? Ook ons vraagt Jezus op te staan en aan de slag te gaan!

Zo vrolijk als het vorige deel was, zoveel verwarring brengt dit deel, naar aanleiding van wat ik las in het boek van Matteus, 21: 1-11. Ik kon gewoon niet stoppen, maar heb doorgelezen tot hoofdstuk 27, vers 66. Hielden de mensen nu wel van hem of niet? De tegenstellingen zijn belangrijk in dit gedeelte. Geeft u ze duidelijk verschillende kleuren?

Nog even en het is Pasen, dan zullen we het raam bekronen. Ik schrijf u nog over de details.

Uw nederige collega,



Meester Thomas