

9 Maart in het jaar Onzes Heren 1608

Waarde Ambrosius,

De vorige zondag wordt ook wel "Zondag Oculi" genoemd, dat betekent "Zondag Ogen". Het is u zeker wel duidelijk waarom. Jezus vindt het erg belangrijk dat je de mensen om je heen ziet staan. Vandaag wil ik graag een venster wijden aan het grootste wonder: Jezus overwint zelfs de dood! Lees uit de Bijbel, uit het boek van Johannes 11, de verzen 1-45 en dan ziet u het zelf. Ziet u hoe ik de opstanding heb verbeeld?

Ik heb een verrassing in het raam verborgen, ziet u hem al ontstaan?

We naderen Pasen, voor het volgende raamdeel heb ik zowel vrolijke als trieste onderwerpen. Ik schrijf u volgende week.

Uw nederige collega,



Meester Thomas