

2 Maart in het jaar Onzes Heren 1608

Waarde Ambrosius,

Is het golvende water goed gelukt? Levend water moet het zijn! Met de bron bedoel ik natuurlijk ook Jezus, die de bron van levend water is.

Deze week maken we een dubbel raamdeel. Genezing is het onderwerp hiervan. Jezus heeft veel mensen genezen, lees bijvoorbeeld in de Bijbel, in het boek van Johannes 9, de verzen 1-41, hoe hij iemand helpt die de mensen om hem heen niet zag staan. Dat is het thema van de rechter helft.

Het linker deel daarboven wil ik graag wijden aan het grootste wonder: Jezus overwint zelfs de dood! Lees uit de Bijbel, uit het boek van Johannes 11, de verzen 1-45 en dan ziet u het zelf.

Ziet u hoe ik de opstanding heb verbeeld?

We naderen Pasen, voor het volgende raamdeel heb ik zowel vrolijke als trieste onderwerpen. Ik schrijf u volgende week.

Uw nederige collega,



Meester Thomas