

17 Februarij in het jaar Onzes Heren 1608

Waarde Ambrosius,

Is het u gelukt het ontwerp van de vorige week uit te voeren? Hebt u daarin de woestijn herkend, met zijn rotsen als broden? En zag u ook de muur van de tempel waarop Jezus in verleiding werd gebracht door de duivel? En de kroon, hem aangeboden door Satan, en geweigerd?

Voor het tweede raamdeel heb ik mij laten inspireren door uit de Bijbel te lezen hoe Jezus de mensen dicht bij de Hemel probeert te brengen. U vindt het in het boek van Matteus 17, de verzen 1-9. Lees dit ook maar eens en kijk of u delen daarvan in mijn ontwerp terugvindt.

Zoudt u dit ontwerp willen uitvoeren in de beste kwaliteit glas en ook dit raamdeel alvast in het raamkozijn willen bevestigen?

Ik hoop dat u ook volgende week weer bereid bent om met mij te overleggen over het volgende raamdeel.

Uw nederige collega,



Meester Thomas